

NIEUWSBRIEF

zondagsschool

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Jullie lezen nu de eerste nieuwsbrief van de zondagsschool waarin we jullie onder andere meenemen naar wat er de komende tijd op de planning staat, een terugblik van de allereerste keer zondagsschool in 2024 én stellen de nieuwe zondagsschoolleiders zich aan jullie voor. Maar we nemen jullie eerst graag even mee over de totstandkoming hiervan. In het afgelopen jaar werd er door de BMG, samen met ouders van kinderen, al verschillende activiteiten georganiseerd. Deze activiteiten waren speciaal voor de kinderen ter aanvulling op thema's in de kerk. Zo zijn we o.a. creatief bezig geweest met de bijbel thema's: Pasen en Pinksteren en werd het jaar afgesloten met een zomerstop-activiteit. Sinds de komst van domina Haulussy wordt er tijdens de kerkdiensten aandacht besteed aan de kinderen door hen actief te betrekken bij het verhaal d.m.v. het gebruik van bijbel filmpjes. Het werd daarom tijd om er een structureler karakter aan te geven en werd er vanuit de BMG een oproep geplaatst met de vraag of er leden waren die de zondagsschool (ook wel MAGIM genoemd) wilden leiden en zo geschiedde. We zijn ontzettend blij en God dankbaar om te kunnen zeggen dat in deze tijd we een programma hebben voor het komende half jaar. Een passende bijbel tekst hierbij die we willen delen met jullie komt uit **Galaten 6:10** en zegt:

'Laten we dus, in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen, vooral voor onze geloofsgenoten.'

Wij, van de zondagsschool, willen jullie dan ook uitnodigen voor een bezoek aan de (kinder)kerk en tot slot wensen wij jullie veel leesplezier met onze eerste nieuwsbrief!

Hartelijke groet,

Sanne, Jessica, Joëla, Janet en Samantha

HET THEMA

Veertigdagentijd 2024 van start

Het thema van de veertigdagentijd is:
Met vallen en opstaan – Met Petrus op weg naar Pasen

Voor de kinderen van GIM Jakob bieden we voor de veertigdagentijd een aantal zondagen aan met programma's die bij elkaar horen. In de kerkdienst maken we elke week een luik open waarna de kinderdienst begint. We ontdekken zo samen met de kinderen wat de Bijbel over Pasen zegt.

We gaan dit jaar samen met Petrus op weg naar Pasen. Petrus wil niets liever dan Jezus volgen. Maar juist wanneer de tijd van Jezus' sterven steeds dichterbij komt, vindt hij het moeilijk om ook met Jezus mee te gaan wanneer Hij moet lijden. Toch leert Petrus, met vallen en opstaan, Jezus' volgeling te zijn.

HET VEERTIGDAGENPROJECT



Zondag 18 februari (13:00u)

Jij bent Petrus de rots

Zondag 25 februari (13:00u)

Heer, U gaat toch niet mijn voeten wassen?

Zondag 3 maart (13:00u)

Ik zal u nooit in de steek laten

Zondag 10 maart (11:00u)

Petrus je slaapt

Woensdag 27 maart* (14:30u)

Petrus doe je zwaard weg & ik ken die man niet

Zondag 31 maart (13:30u)**

Petrus ziet dat het graf leeg is.

* Activiteit: Palmpaasstok versieren

** Na afloop van de dienst brengen we de palmpaasstokken naar bewoners van de Molukse wijk en aan wie wij denken.

PROGRAMMA	
18 februari t/m 31 maart	Veertigdagenproject
7 april	Samuel wordt geroepen
14 april	Samuel maakt Saul koning
19 mei	Anders leven door de Heilige Geest
14 juli*	Salomo is wijs

* Zomerstop-activiteit: blotevoetenpad



TERUGBLIK ZONDAG 18 FEBRUARI

Afgelopen zondag 18 februari zijn we van start gegaan met de zondagsschool. Na het openen van het eerste luikje van de zevenluik, tijdens de kerkdienst, hebben de kinderen en leidsters zich verplaatst naar de grote zaal. Hier hebben zij, na het horen van het bijbehorende bijbelverhaal, zowel stenen als kaarsenstandaarden versierd. En het resultaat mag er wezen: de stenen en kaarsenstandaarden zijn erg mooi geworden! Wij kijken in ieder geval terug op een geslaagde eerste keer zondagsschool en hopen jullie de volgende keer (weer) te zien.

Aanmelden nieuwe kinderen

Kinderen die voor het eerst naar de MAGIM komen mogen zich aanmelden via zondagsschoolgimjakub@gmail.com. Uiteraard mag een ouder de eerste keer mee.

EVEN VOORSTELLEN

Hieronder een korte introductie van de zondagsschoolleidsters. Wie zijn de zondagsschoolleidsters en wat maakt dat ze voor het kinderwerk hebben gekozen?

Hallo,
Mijn naam is Janet Warkor. Ik heb twee kinderen en derde is onderweg. Met mijn achtergrond als docent kunst wil ik me graag inzetten voor de zondagsschool. Op een creatieve werkwijze het geloof uiten en de bijbelverhalen visualiseren met kinderen vind ik ontzettend belangrijk om te doen. Op deze manier delen en leren we samen over de bijbel. Voel je welkom om tijdens de zondagsschooldiensten samen kunstzinnig aan de slag te gaan met het geloof.

Hallo daar,
De zondagsschool is een plek waar kinderen met elkaar kunnen leren over de Bijbel. Dat is ook de reden waarom ik mij als zondagsschooljuf heb aangemeld, geloven doen we samen. Door dit soort momenten te creëren voor de kinderen van nu, geloof ik dat zij een basis meekrijgen voor het geloof. Lijkt het jouw kind leuk om samen met andere kinderen kennis te maken met verhalen uit de bijbel? Bij deze wees welkom...groetjes Samantha Warkor

Hoi, ik ben Sanne en ik woon sinds vorig jaar in Oosterwolde. Samen met de kinderen op een creatieve manier bezig zijn met Gods Woord en de kinderen meer vertellen uit de Bijbel. Dat is iets wat ik belangrijk vind en waar ik mij graag voor wil inzetten.

Hallo, ik ben Jessica Angwarmase.
Als zondagsschoolleidster wil ik samen met de kinderen zoeken, ontdekken wie de Here Jezus voor hen is, samen groeien in het geloof en na te denken over de Heere God, samen zingen, lezen in de Bijbel, creatief bezig zijn. Door middel van bijbelonderwijs, voorbeelden en activiteiten willen wij de kinderen dichter bij Jezus brengen.

Hoi ouders en kinderen!
Ook ik mag deel uitmaken van het team van de zondagsschoolleidsters. Ik kijk er naar uit om samen met de kinderen te groeien in het geloof. Dit, door thema's te behandelen uit verschillende verhalen uit de Bijbel; waar we leren wie Jezus voor ons is en wat 'geloven' betekent in ons dagelijks leven. Door dit op een leuke, speelse en creatieve manier aan te bieden hoop ik dat het (nog te planten of al geplante) mosterdzaadje steeds verder en groter groeit. Hopelijk tot snel! Groetjes Joëla Angwarmase